

Δευτέρα, 29/02/2016

Τη μέρα εκείνη επισκεφτήκαμε το εικαστικό εργαστήρι Φάρις στην περιοχή Φάρις της Καλαμάτας. Εκεί μας έδωσαν αγγεία τα οποία είχαν φτιάξει τα παιδιά του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας για να τα επεξεργαστούμε και να τα ζωγραφίσουμε. Τελειώνοντας τα, οι υπεύθυνες του εργαστηρίου τα τοποθέτησαν σε ειδικούς φούρνους για να είναι τα πάροουμε μαζί μας την τελευταία μέρα του ταξιδιού. Φεύγοντας από το εργαστήρι πήγαμε

βόλτα στην αγορά και στο λιμάνι της Καλαμάτας και το βράδυ πραγματοποιήθηκε βράδια Erasmus+, όπου η κάθε ομάδα παρουσίασε διάφορους παραδοσιακούς χορούς, βίντεο σχετικά με την χώρα τους και διαφορές παρουσιάσεις. Ακόμη, οι γονείς των παιδιών του σχολείου είχαν ετοιμάσει διάφορα φαγητά από την ελληνική κουζίνα για την βραδιά αυτή.

-Μαρία Γεωργίου-

Η πρώτη εντύπωση..

•••

Ως μαθήτρια που έλαβα μέρος στο πρόγραμμα και είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω και να φιλοξενηθώ σε ένα ξένο σπίτι, οφείλω να ομολογήσω ότι η όλη εμπειρία μου είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις! Μόλις συνάντησα τα μέλη της οικογένειας, μου φάνηκαν απίστευτα φιλικό και φιλόξενοι, κάνοντας με να ξεχάσω οποιοσδήποτε ανησυχίες και επιφυλάξεις είχα για το όλο ζήτημα.

Η όλη εμπειρία της συμμετοχής μου στο πρόγραμμα ήταν μοναδική! Αποκόμισα διάφορα από αυτήν, αφού γνωρίσαμε πολλά παιδιά με τα οποία δεθήκαμε. Ακόμα, πέραν από την αξέχαστη ανάμνηση του ταξιδιού, το πρόγραμμα Erasmus + βοήθησε στην κοινωνικοποίηση μου και την επαφή με ξένα πολιτιστικά στοιχεία από άλλες χώρες της Ευρώπης.

Μαρία Αντωνίου



Τρίτη, 01/03/2016

Το πρωί οι οικογένειες μας άφησαν στο σχολείο και αφού μαζεύτηκαν όλοι όσοι φιλοξενούνταν, πήγαμε με λεωφορείο στην πλατεία της Καλαμάτας. Συναντήσαμε τους καθηγητές και κάποιους μαθητές που έμεναν σε ξενοδοχείο και όλοι μαζί επισκεφτήκαμε το δημαρχείο. Το κτήριο ήταν επιβλητικό και όμορφα διακοσμημένο. Μας υποδέχτηκε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, κύριος Παναγιώτης Νίκας ο οποίος μας καλωσόρισε στην πόλη του

και μας έδωσε κάποιες πληροφορίες για αυτήν. Στη συνέχεια, φεύγοντας από το Δημαρχείο είχαμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στην πλατεία και το απόγευμα επιστρέψαμε στο σχολείο. Τα παιδιά και κάποιοι καθηγητές έπαιξαν ένα φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου και όσοι ήθελαν έλαβαν μέρος στο μάθημα παραδοσιακών χορών που γινόταν εκεί. Το μάθημα ήταν ιδιαίτερα διασκεδαστικό για τα ξενόγλωσσα παιδιά που δεν είχαν ξαναδοκιμάσει να

χορέψουν ελληνικούς χορούς. Το βράδυ επιστρέψαμε στα σπίτια των οικογενειών που μας φιλοξενούσαν.

-Ευανθία Χριστοδούλου-



Τετάρτη 02/03/2016



Ξεκινήσαμε νωρίς το ταξίδι προς την Αρχαία Μεσσήνη με το λεωφορείο, το οποίο διήρκησε 2 ώρες! Η διαδρομή ήταν ευχάριστη ενώ κάναμε στάση σε ένα ιστορικό τόπο με πέτρες για να βγάλουμε φωτογραφίες. Όταν φτάσαμε στην Μεσσήνη πήγαμε σε ένα χώρο που έμοιαζε με αμφιθέατρο και τα παιδιά από το σχολείο μας παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό βγαλμένο από την αρχαία αθηναϊκή κοινωνία, σχετικά με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Στη συνέχεια προχωρήσαμε μέχρι το στάδιο, όπου οι μαθητές από όλες τις χώρες συμμετείχαν σε αγώνες. υπήρχαν τα εξής αθλήματα: λαμπαδηδρομία, άλμα εις μήκος, στάδιον διάυλος και σπλιτόδρομος. Μετά από την εκδρομή στην Αρχαία Μεσσηνία επιστρέψαμε στο σχολείο και περάσαμε την υπόλοιπη μέρα παρέα με τα παιδιά, αφού συναντηθήκαμε όλοι μαζί στην πλατεία.

-Μάριος Ευρυπίδου-



On a tout essaye...



Πέμπτη 03/03/2016

•••

Τη μέρα εκείνη η ομάδα του Erasmus + επισκέφτηκε την Αρχαία Ολυμπία. Οι οικογένειες μας πήγαν στο σχολείο και αναχωρήσαμε για τον προορισμό μας, όπου φτάσαμε δύο ώρες μετά. Η διαδρομή στο λεωφορείο ήταν όπως πάντα ευχάριστη, γεμάτη μουσική, χαμόγελα συζητήσεις και πλάκες. Μόλις φτάσαμε, μπήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο όπου όλη η ομάδα ξεναγήθηκε. Η ξεναγός μας παρουσίασε τον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαία Ελλάδα, δείχνονταν μας αξιοσημείωτα κτίρια όπως ο ναός του Δία και το στάδιο. Εένοι και ντόπιοι απόλαυσαν την επιβλητική αρχιτεκτονική ομορφιά, και μετά την ξενάγηση ακολούθησε βόλτα στα καταστήματα με σουβενίρ. Όταν η εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία τελείωσε, η ομάδα επισκέφτηκε την Κυπαρισσία. Εκεί, γιορτάσαμε την Τσιμνοπέμπτη με φαγητό και χορό. Έπειτα, φτάσαμε πίσω στο σχολείο και το κάθε παιδί στην οικογένεια που το φιλοξενούσε και περάσαμε το υπόλοιπο της μέρας με αυτή.

-Μαρία Αντωνίου-



Παρασκευή 04/02/2016

•••

Αυτή θα ήταν η τελευταία μέρα που όλες οι χώρες του προγράμματος θα ήταν στην Καλαμάτα! Επισκευτήκαμε ξανά, λοιπόν, το εργαστήριο 'Φαρίς' όπου οι υπεύθυνες μας παρέδωσαν τα αγγεία που είχαμε φτιάξει τη Δευτέρα. Ακολούθως, πήγαμε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Καλαμάτας και μας μίλησαν για τις δράσεις του κέντρου. Οι υπεύθυνες μας χώρισαν σε ομάδες και κάθε ομάδα είχε να φέρει εις πέρας μια διαφορετική αποστολή: Υπήρχε η ομάδα για τις αφίσες, για το τραγούδι, για τα κόμικς, και για το θέατρο. Δουλέψαμε με τη βοήθεια των καθηγητών και μετά από μια ώρα η κάθε ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματα στους υπόλοιπους. Ήταν εκπληκτικός ο τρόπος που καταφέραμε να συνεργαστούμε σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα για να δημιουργήσουμε κάτι στα πλαίσια του προγράμματος. Στη συνέχεια, αποχαιρετήσαμε τα παιδιά που θα έφευγαν και επιστρέψαμε στις οικογένειες. Το βράδυ όσα παιδιά ήταν ακόμα στην Καλαμάτα βγήκαν στην πλατεία για μια αποχαιρετιστήρια έξοδο.

-Θεοδόσης Αντωνίου-

Σάββατο 05/02/2016

•••

Η τελευταία μέρα του ταξιδιού είχε φτάσει και με ανάμεικτα συναισθήματα ετοιμάσαμε τις αποσκευές μας. Κάποιοι από εμάς πέρασαν τις τελευταίες ώρες παρέα με τις οικογένειες στις οποίες φιλοξενούνταν ενώ κάποιοι άλλοι τις πέρασαν στο σχολείο μαζί με τα παιδιά από το σχολείο. Όσοι μαζεύτηκαν στο σχολείο, παρακολούθησαν το 2ωρο μάθημα της κ. Ουρανίας, ενώ συμμετείχαν σε ολιγόλεπτα θεατρικά, με θέμα το ρατσισμό και τη βία στα γήπεδα. Επιστρέψαμε στα σπίτια για να αποχαιρετήσουμε τις οικογένειες που μας φιλοξενούσαν και στις 2:00 μ.μ η κυπριακή ομάδα μαζεύτηκε στο σχολείο για να αναχωρήσει. Εκεί, βγάλαμε ακόμα περισσότερες φωτογραφίες, αποχαιρετήσαμε τα παιδιά που γνωρίσαμε με αγκαλιές και φιλιές και αναχωρήσαμε για την Αθήνα. Μετά από μια 3ωρη διαδρομή φτάσαμε στο αεροδρόμιο, όπου περάσαμε από το συνηθισμένο έλεγχο και πήραμε τα τελευταία δώρα για τις οικογένειες μας στην Κύπρο. Επιστρέψαμε στην Πάφο στις 10 το βράδυ όπου μας περίμεναν οι οικογένειες μας.

Κάπως έτσι, το ταξίδι στην Καλαμάτα έφτασε στο τέλος του, αφήνοντας μας μοναδικές αναμνήσεις και αξέχαστες εμπειρίες!

-Κατερίνα Παούν-



TO BE CONTINUED...